



'Gheynspark' Buurtvereniging

GHEYNSPARK 15, 5706 VE HELMOND, 04920 - 22948

NIEUWSBRIEF NUMMER 19
4 OKTOBER 1995

VERSPREIDING: 1 EXEMPLAAR PER VOORDEUR
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE

Kampioen Brabants wipschieten: Rien Hazeleger

Ruud Zieverink nieuwe schutterskoning Gheynspark

Op zaterdag 30 september zijn wij weer te gast geweest bij het Gilde St. Antonius Abt. Zestien schutters hebben op het schietterrein aan de Heeklaan, onder de bezielende leiding van de als altijd enthousiaste gildebroeders, gewedijverd om een tweetal titels: schutterskoning en kampioen wipschieten.

Ongemerkt hebben we op deze dag een begin gemaakt met wat waarschijnlijk eerbiedwaardige tradities zullen worden. Om te beginnen werd er verzameld bij de woning van één van onze koningen van 1994, Twan Spierings. Hetgeen geen toeval was. Want (tot verbazing van bijna iedereen) werd hem door onze voorzitter alsnog en op de valreep het splinternieuwe en enige echte Gheynspark-koningsschild omgehangen.

Discriminatie

Anders dan het vorig jaar, toen we eerst een uitgebreide historische verhandeling kregen over het Gilde, hebben we ons dit keer geconcentreerd op het schieten, in een wedstrijd-opbouw, die de spanning geleidelijk opvoerde. Eerst werden er groepen gevormd, hetgeen op zich al een spannende onderneming was. Want Jan Nijssen, wijs geworden

Brabants wipschieten

Bij het wipschieten is het de bedoeling om met een geweer, dat je tegen een paal laat aanleunen en daar met een riem strak tegenaan trekt, een ijzeren dekseltje van een holle ijzeren pijp af te schieten. Dat dekseltje op die pijp heet "Brabantse wip". Drie pijpen worden aan een hoge boom bevestigd en elk schutter mag in één beurt, met drie schoten (van rechts naar links), proberen alle drie de wippen er één voor één af te schieten. Dat is overigens niet gevaarlijk, want de wippen kunnen niet verder naar beneden vallen dan het touw waaraan ze bevestigd zijn het toelaat.

door vorige ervaringen, koos voor een indeling die leidde tot een (bijna volledige) scheiding der seksen, waarop hij natuurlijk beschuldigd werd van discriminatie. Dat het in elk geval geen negatieve discriminatie was, bleek later duidelijk uit de scores per groep.

Wipschieten

Wij hebben in drie groepen kunnen demonstreren hoe goed Gheynsparkers en hun introducé(e)s wipschieten.

Vier bomen

We hebben geschoten op vier bomen en konden dus (4 x 3 =) 12 keer raak schieten. Die wetenschap plaatst de prestaties van Rien, Twan en (één van onze introducé's) Lucien in een lovenswaardig perspectief. Zij schoten namelijk alle drie niet minder dan 11 keer raak. Grootste geluksvogel was Rien, die zelfs één keer al uitglijdend toch nog raak schoot. Ieder krijgt het geluk dat hij verdient, zullen we maar denken. (Zie pag. 2)

Vervolg van pagina 1:

Zes schutters voor de koningstitel

Afgesproken was, dat van elke groep de beste twee schutters zouden doorgaan voor het koningschap. Van de "all gents" groep waren dat Twan en Rien (beide met 11 rake schoten), van de "all ladies" groep waren dat Ellie en Gerda (met respectievelijk 5 en 4 rake schoten) en van de "all stars" Lucien en Ruud (met respectievelijk 11 en 8 rake schoten). Dit illustere gezelschap moest proberen om een puist naar beneden te schieten.

Puistschieten

Een puist is gewoon een blokje hout dat, ook weer hoog boven in een boom, op een ijzeren pin gezet wordt en dat zo lang beschoten wordt dat het uiteindelijk wel naar beneden moet komen. Anders dan bij het wipschieten speelt bij het puistschieten het geluk een grote rol. Het kan - bij wijze van spreken - voorkomen, dat je voorgangers het blokje zo goed en zo vaak geraakt hebben, dat jij met jouw kogeltje er alleen nog maar vlak naast hoeft te schieten om het naar beneden te blazen.

Spanning

Bij het koningschieten liep de spanning hoog op. Daardoor merkten sommigen niet eens, dat het was gaan regenen. Gelukkig maar, want pas bij het vierentwintigste schot - alle kandidaten hebben dus precies even vaak op de puist geschoten - viel de beslissing. Ruud Zieverink was de gelukkige! Een jaar lang mag hij zich tooien met de koningstitel. Het prachtige koningsschild heeft in huize Zieverink een ereplaats

gekregen. Het is daar ook dagelijks te bezichtigen. Hetgeen uw verslaggever zeer goed uitkomt, want het is door Rien Hazeleger (met dank aan zijn tante voor de bonbonnière) zó mooi gemaakt, dat elke woordelijk beschrijving te kort zou schieten.

Kampioen

Bij het Gilde kennen ze niet alleen koningen en zelfs keizers, maar ook kampioenen. Dat bleek, toen tenslotte de drie beste wipschieten moesten kampen om de titel "kampioen Brabants wipschieten". Helaas

viel Twan, met twee missers in de eerste beurt, hierbij al meteen af. Rien en Lucien gingen verder, waarbij Rien de sterkste zenuwen bleek te hebben. Hij schoot in zijn laatste beurt zelfs nog drie maal raak!

Te spreken

Behalve de spanning die al deze wedijver veroorzaakte was iedereen na afloop ook zéér te spreken over de stimulerende aanmoedigingen en gezellige gemoedelijkheid van de gildebreders en -zusters. We waren daar echt welkom. Volgend jaar gaan we weer!

Voetbal - De voetballiefhebbers onder ons kunnen gerust zijn: we zijn nog steeds van plan om een keer samen naar het Philips-stadion te gaan. Er is daar ook een tribune voor kinderen (1/m 12 jaar). Zij kunnen daar, onder begeleiding van PSV-mensen, voor 5 gulden naar de wedstrijd kijken. Ad Burger zal voor ons kaarten voor een leuke wedstrijd versieren.

Sportgids - Bij onze secretaris is een boekje binnengekomen dat interessant kan zijn voor de sportievelingen onder ons. Het is de Sportgids van Helmond, waarin alle officiële sportverenigingen van de gemeente vermeld staan. Het boekje is te bevragen bij Jan Nijssen (nummer 15).

Polaris - Willem de Bruijn heeft contact gehad met de secretaris van Polaris naar aanleiding van onze klachten over geluidsoverlast. Afgesproken is dat het bestuur van Polaris de kwestie zal bespreken én dat Willem, als er weer overlast is, meteen de secretaris belt. Als u klachten hebt, kunt u zich dus het best bij Willem de Bruijn (nummer 16) melden.

Carnaval - Het bestuur houdt zich bezig met Carnaval. We hebben vier ideeën besproken, die uiteenlopen van niets doen tot deelnemen aan de optocht, met daartussen enkele mogelijkheden om onze straat te versieren. Daarbij hebben we gedacht aan het vervaardigen van gansachtige karikaturen van hout in groot formaat én aan het plaatsen van wat wij noemen een "Gheynpaal", een soort carnavaleske, fors uitgevallen totempaal, met kolderieke maar toepasselijke afbeeldingen. Deze laatste optie heeft de voorkeur van het bestuur. Maar materiaal (hout, stof) blijkt duur te zijn. Wie heeft ideeën, geld of sponsors?